



Hallo allemaal!

Ik wil mezelf hier graag even voorstellen.

Jullie hebben me waarschijnlijk al zien rondhuppelen in de wandelgangen, maar nu wordt het toch stilaan tijd om eens iets meer over mezelf te vertellen.

Nee, ik heb geen wit uniform aan maar ik heb een witte vacht en 4 flinke poten om mijn baasje te achtervolgen.

Woef! Ik ben Balou! Trouwe viervoeter van Nathalie van Laere. Ik ben een kruising maltezer-shih tzu en ben 4 jaar oud. Ik woon samen met baasjes en met mijn "halfbroer", Kamiel de kat. Ook wij zijn goeie maatjes, maar ik ben eigenlijk een allemansvriend. En dat hebben jullie zeker al gemerkt want ooh wat kom ik maar al te graag bij jullie allemaal!

Ik moet wel iets toegeven. Vroeg opstaan is niet echt mijn ding. Als mijn baasje de vroegdienst heeft, blijf ik soms liever in mijn warme mandje. Maar als ik toch de moed vind om mee te komen, lig ik na de middag graag bij jullie in de zetel om op iemand zijn schoot te slapen. Al die knuffels geven aan jullie en op mijn 2 pootjes dansen in de hoop naar iets lekkers zijn vermoeiend hoor!

Ook ik leer hier vaak bij. Bijvoorbeeld als ik eerst op een stoel spring en daarna op de tafel, kan ik makkelijker in jullie armen komen liggen. Zelfs "papierwerk" doen, (lees een warm plekje om te liggen) in de verpleegposten of bij de hoofdverpleegkundigen bovenop hun bureau doe ik ook heel graag! Maar ik mag dat allemaal van mijn "witte" collega's. Jullie krijgen er tenslotte heel veel liefde voor terug. Ik blijf natuurlijk een hond en ik moet soms eens naar buiten, maar ook dan staat er snel iemand klaar om mij buiten te helpen. Dank jullie wel daarvoor!

Moe en voldaan ga ik elke keer weer naar huis. Moe van jullie allemaal te bezoeken en voldaan als ik steeds opnieuw die lach op jullie gezicht kan toveren! Want dat is tenslotte mijn werk in het Moervaartheem. Bedankt voor jullie aandacht allemaal en dat ik hier zo graag gezien word maakt mij de gelukkigste hond ter wereld!

Pootje, Balou





